



Nikoletta komt wekelijks voor therapie bij Margaretha. Voor het vertrek van Margaretha was er nog één uitdaging; in gesprek gaan met de moeder van dit meisje over de mogelijkheid om Nikoletta te leren rolstoel rijden. Omdat op straat kinderen met een beperking niet gezien worden, en kinderen met een beperking vaak alleen met medicijnen worden behandeld, schrikt een rolstoel de ouders gauw af.

In zo'n gesprek geef ik uitleg over de ontwikkelingsmogelijkheden van een kind wanneer wij hem of haar de kans geven om zelf te leren rolstoel rijden.

Moeder begreep de standpunten zo goed! Daar waar ik weerstand verwachtte was deze moeder ontzettend blij met de mogelijkheid. En ja hoor, nog net voor Margaretha vertrok naar Nederland is het gelukt: Nikoletta leert rolstoel rijden! haar mooie oranje stoel met dubbele hoepel!

#### Wist u Dat:

We een dankzij een heel mooie gift een lift kunnen gaan plaatsen? Nu kan de bovenverdieping ook gebruikt worden, en kunnen we meer kinderen een plek geven. We zijn hier heel dankbaar voor!

Donaties kunt u overmaken op **NL77 RABO 0333 7243 56**  
 t.n.v. Stichting Oekraïne Projecten inzake Testify to Love • Sportlaan 25 • 8084 VA 't Harde  
 Zou u bij het overmaken, uw straat, postcode en woonplaats willen vermelden?  
 Hartelijk dank voor uw gift!

COLOFON



Stefan & Margaretha Bakker  
 Vadász ut 62  
 UA-90225 Mezövári  
 Oekraïne  
 testifytolove@outlook.com

Thuisfront:  
 Fabian en Anke Aalberts  
 Harmen Brouwer  
 Jacob-Jan en Evelien  
 Smallenbroek

Correspondentie:  
 Harmen Brouwer  
 De Kievit 5  
 7701 KZ Dedemsvaart  
 0523-616295  
 thuisfront-bakker@outlook.com

Administratie:  
 Stichting Oekraïne Projecten  
 Sportlaan 25  
 8084VA 't Harde  
 penningmeester@oekraïne-projecten.nl  
 www.oekraïne-projecten.nl

ANBI



t e s t i f y t o l o v e . n l



### Machtiging

Hierbij geeft u ons toestemming om het genoemde bedrag voor de genoemde periode van uw rekening af te schrijven.

- Ik machtig SOP om eenmalig €..... van mijn rekening af te schrijven voor Testify To Love.
- Ik machtig SOP om maandelijks O €7,50 O €15 O €25 O €..... van mijn rekening af te schrijven voor Testify To Love. Voor een periode van ..... tot... O ..... of O wederopzegging.

Voorletters en achternaam.....

Adres.....

Postcode en plaats.....

Iban.....

Ten name van .....

Handtekening..... Datum & plaats .....

Hartelijk dank voor uw financiële bijdrage. Gelieve de ingevulde machtigingskaart te verzenden in een envelop naar het volgende adres: Fam Aalberts Westerhuizingerweg 59 7707 RG Balkbrug.

# Testify to Love

zorg \* begeleiding \* liefde \* aandacht  
voor gehandicapte kinderen in Oekraïne



Lieve  
allemaal

*Nu deze nieuwsbrief geschreven wordt zijn wij alweer voor drie maanden in Nederland. Vanwege de komst van ons tweede kindje zijn wij voor een lange tijd in Nederland. Margaretha is op 1 augustus afgereisd en Stefan zal eind augustus volgen om werkzaamheden goed af te sluiten. Vanaf september hoopt Stefan aan het werk te gaan in Nederland, halverwege september hopen wij ons tweede kindje te kunnen verwelkomen. In en rondom het centrum veel nieuws, veel leesplezier!*

ANNAMÁRIA is een jonge vrouw begin 20 jaar en neemt nu met heel veel plezier deel aan de kookgroep. Van een stil, teruggetrokken persoon zien we haar langzaam veranderen in een jonge vrouw die geniet van het samen zijn met de andere jongvolwassenen. Zij neemt graag taakjes op zich wanneer haar hulp gevraagd wordt. Ze is er elke vrijdagmiddag, zegt nooit een therapie-gelegenheid af. Ook een dagje weg of een schoolreisje wat wordt georganiseerd slaat zij niet af. Annamária is van de partij. Langzaam zien we dat ze contact legt, kletst met andere kinderen én zelfs een genietende glimlach. Ook een omhelsing of persoonlijke aandacht is voor haar geen 'angst' meer.

Annamária  
en  
Klarika



KLARIKA is 19 jaar en is rolstoelafhankelijk. Stefan heeft in haar armoedige thuissituatie al ontzettend veel opgeknapt; badkamer en keuken zijn gerealiseerd. Nu was de laatste klus aan de beurt; een extra slaapkamer maken zodat er meer ruimte komt voor slaapgelegenheden voor het hele gezin. Klarika moest vanwege gebrek aan ruimte bij haar moeder in bed slapen. Hierdoor kon zij geen gebruik maken van een ligsysteem wat zij zo ontzettend nodig heeft! Zonder de juiste ondersteuning in bed, heeft Klarika veel pijn bij het liggen. Om in slaap te komen heeft zij pijnmedicatie nodig. Nu haar nieuwe kamer klaar is, hebben wij haar een bed gegeven én het ligsysteem gebracht zodat zij ontspannen kan liggen thuis, zonder pijn! Mede dankzij de ondersteuning van Stichting Oekraïne Projecten waren er financiële middelen om deze kamer op te knappen.



In de maand juli hebben wij bezoek gekregen van een jongerengroep uit Marienberg. Zowel in het dorp, bij de zigeunerschool en op het centrum hebben zij geklust. Voor de kinderen op het centrum was het hoogtepunt de evangelisatie ochtend en het schoolreisje. Thema van de evangelisatie ochtend voor de kinderen met beperking was: Wees niet bang!

Op 24 juli zijn we met 16 kinderen op schoolreisje gegaan. Dat is een hele onderneming. Deze kinderen gaan niet naar school, zijn nooit zonder hun ouders op pad. Sterker nog, vaak komen zij uit een gezin waar geen mogelijkheid is om een dagje uit te gaan. We zijn een erg 'gekleurde' groep; kinderen met een verstandelijke beperking, autisme, rolstoel afhankelijke kinderen, iedereen mocht mee! Elk kind kreeg een Nederlands 'maatje' wie de hele dag op zijn of haar kind zou passen. Sommige Nederlandse jongeren zagen er ietwat tegen op, maar ik denk dat we allemaal een mooie dag hebben beleefd samen met de kinderen. En ik weet zeker dat deze dag voor de kinderen onvergetelijk is. Zelfs voor de meeste kinderen de mooiste dag van deze zomer!

Hartelijk dank aan de groep uit Marienberg!



In augustus mocht Stefan een groep uit Hattem verwelkomen! Ook zij hebben de handen uit de mouwen gestoken op verschillende projecten in de stad. Op het centrum Nefelejcs heeft een groepje de grote groepsruimte weer helemaal opgefrist: een gedeelte van de keuken is betegeld en de hele ruime is geverfd! Heel erg fijn!

In de maand augustus was het mogelijk om binnen in het centrum te klussen, van 1 augustus tot 1 september is het centrum wegens vakantie gesloten.



## Verslag van Marleen Zomerdijk (zomergroep Marienberg):

Tijdens de zomer mochten we met een groep van 21 mensen uit Marienberg en omstreken, ons 10 dagen inzetten in Oekraïne. We verbleven op het terrein van Nefelejcs. Deze reis heeft ons doen beseffen hoe dankbaar we mogen zijn. Dankbaar dat we gastvrij werden ontvangen en behandeld, dankbaar dat we in een fijn bed mochten slapen, eten en drinken hadden en veel gezelligheid van en met elkaar. Ook dankbaar dat we in Nederland geboren mochten worden, goede zorg en onderwijs kennen. In Oekraïne zijn we erachter gekomen dat dit anno 2019 ook heel anders kan zijn. In het ziekenhuis ontmoetten we kinderen die zijn afgestaan en waarbij het nog maar de vraag is welke toekomst ze tegemoet gaan. Dit was zeer aangrijpend voor de mensen van de groep die het ziekenhuis bezochten. Als groep hebben we ook veel armoede gezien tijdens het uitdelen van voedselpakketten. Gezinnen die in een uitgebrande flat moeten wonen en waar kinderen niet meer opkijken van dronken mensen die ronschreeuwen. Kinderen die vies zijn en soms geen ondergoed dragen. Wat bijzonder was het om te zien dat ze, ondanks alles, blij waren! We mochten hun dag mooier maken door eten en leuke knuffels te geven. Ook hebben we ons tijdens de reis ingezet bij het zigeunerschooltje in het dorp. We hebben het opslagschuurtje een enorme opknapbeurt mogen geven. Zo werden de muren geschilderd en werden er schrootjes geplaatst. Ook de tuin van de toekomstige crisisopvang is flink onder handen genomen. We zijn begonnen met onkruid wieden en het resultaat was prachtig. De tuin is leeggehaald, palen zijn geschilderd en er is een hek geplaatst. Verder hebben de timmermannen van de groep een wc hokje getimmerd en geplaatst bij een gezin in de achtertuin. Met een grote groep konden we in korte tijd veel werk verrichten. We plaatsten onze bestelling bij Stefan en hij zorgde ervoor dat we over de juiste materialen beschikten.

Ook hebben we tijd doorgebracht met de kinderen die behandeling krijgen bij Nefelejcs. Tijdens een evangelisatieochtend werd het bijbelverhaal van Jezus en zijn leerlingen op de stormachtige zee verteld. We hebben het gehad over bang zijn. We hebben elkaar geleerd dat je op die momenten mag bidden (Psalm 4:4: "de Heer luistert als ik tot hem roep"). Samen met de kinderen hebben we knutselwerkjes gemaakt, eten gekookt en de kinderen werden geschminkt. Wat een gezelligheid hebben we gehad! De dag erna mochten we elkaar weer ontmoeten en zijn we naar het zwembad geweest. Ook dit was een groot succes. De kinderen én begeleiders beleefden veel plezier. Er werd gezwommen, gegeten, gepraat, gelachen en er werden spelletjes gespeeld.

Stefan, Margaretha en medewerkers van Nefelejcs, bedankt voor de geweldige tijd die we, vooral dankzij jullie, mochten hebben! Jullie doen geweldig werk. Gods zegen voor de toekomst!

