

Wist u dat?:

Wij sinds eind december het drukwerk laten doen bij de Repro Postkamer van 's Heeren Loo Ermelo? Mensen met een lichtverstandelijke en/of lichamelijke beperking zorgen ervoor dat onze nieuwsbrief wordt gedrukt, wordt gevouwen, in enveloppen wordt gedaan en wordt verstuurd. Wij zijn heel erg blij met deze samenwerking!

Arjan Smallenbroek, coördinator van de Repro Postkamer: "wij als 's Heeren Loo ondersteunen graag dit bijzondere project en ook is het een mooie dagbesteding voor onze cliënten".

Wat bijzonder is het dat juist deze doelgroep de verspreiding van onze nieuwsbrief verzorgd! Kijk voor meer informatie op: www.repro-postkamer.nl



Donaties kunt u overmaken op **NL77 RABO 0333 7243 56**

t.n.v. Stichting Oekraïne Projecten inzake Testify to Love • Sportlaan 25 • 8084 VA 't Harde

Zou u bij het overmaken, uw straat, postcode en woonplaats willen vermelden?

Hartelijk dank voor uw gift!

COLOFON



Stefan & Margaretha Bakker
Vadász ut 62
UA-90225 Mezövári
Oekraïne
testifytolove@outlook.com

Thuisfront:
Fabian en Anke Aalberts
Harmen Brouwer
Jacob-Jan en Evelien
Smallenbroek

Correspondentie:
Harmen Brouwer
De Kievit 5
7701 KZ Dedemsvaart
0523-616295
thuisfront-bakker@outlook.com

Administratie:
Stichting Oekraïne Projecten
Sportlaan 25
8084VA 't Harde
penningmeester@oekraïne-projecten.nl
www.oekraïne-projecten.nl



t e s t i f y t o l o v e . n l



Machtiging

Hierbij geeft u ons toestemming om het genoemde bedrag voor de genoemde periode van uw rekening af te schrijven.

- Ik machtig SOP om eenmalig €..... van mijn rekening af te schrijven voor Testify To Love.
- Ik machtig SOP om maandelijks O €7,50 O €15 O €25 O €..... van mijn rekening af te schrijven voor Testify To Love. Voor een periode van tot... O of O wederopzegging.

Voorletters en achternaam.....

Adres.....

Postcode en plaats.....

Iban.....

Ten name van

Handtekening..... Datum & plaats

Hartelijk dank voor uw financiële bijdrage. Gelieve de ingevulde machtigingskaart te verzenden in een envelop naar het volgende adres: Fam Aalberts Westerhuizingerweg 59 7707 RG Balkbrug.

- Stichting Oekraïne Projecten, Sportlaan 25 8084 VA 't Harde Nederland -

Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem dan contact op met uw bank.

Testify to Love

zorg * begeleiding * liefde * aandacht
voor gehandicapte kinderen in Oekraïne



5 JAAR IN OEKRAINE

Wauw, wat een prestatie! Óf... Een druppel op een gloeiende plaat!? Gehandicapte kinderen behandelen, begeleiden en liefhebben in Oekraïne, is het moeilijk of makkelijk? Mooie kans of kansloos? Geweldige uitdaging of veel te makkelijk gedacht? Oekraïne: best af te reizen of het einde van de wereld? Alle kleine beetjes helpen of heeft helpen toch geen zin? Vertrouwend in het geloof of ongelofelijk onverstandige zet?

Wat heb jij gedacht toen wij, Stefan en Margaretha April 2014 vertrokken "met liefde naar Oekraïne?"

Alle geschreven tegenstellingen hebben we de afgelopen vijf jaren gedacht, gevoeld en misschien naar elkaar uitgesproken. Ja! Geweldig als dat éne kindje leert lopen. Ja! Een druppel op een gloeiende plaat, wanneer we weeskinderen zien sterven aan hun beperking omdat er geen ouders betalen voor behandeling. Ja! Het is een geweldige kans om ouders te laten zien dat het kindje waar voor zij mogen zorgen, hoe gehandicapt ook, uniek is! En ja... er zijn voor ons gevoel kansloze ouders, die zijn of haar kind niet op waarde kunnen of willen schatten. Ja! Soms was de reis in die vijf jaar best goed te doen, zonder slag of stoot stonden we op Nederlandse bodem! Tot dat je 8 uur aan de grens moet wachten, het vliegtuig mist naar Nederland en je 'thuis' even onbereikbaar is...

En ja! Je denkt dat alle kleine beetjes helpen wanneer we eten geven aan István. En met dat deze dakloze zijn etenswaren dankbaar wegstopt zien we er nog drie om de hoek staan...

We zouden de nieuwsbrief kunnen vullen met woorden over succeservaringen, getuigenissen en de mooiste hoogtepunten. We kunnen schrijven over de frustraties, machteloosheid die we voelen en de moeilijkheden die we ondervinden in het werk en het dagelijks leven hier. Wanneer onze gedachtes terug razen naar de afgelopen 5 jaar beseffen we: Wat we hebben gedaan, in liefde, is niet ons eigen werk. Niet uit onze eigen kracht, niet met onze eigen financiële middelen en niet met onze eigen kunnen. Het is Zijn werk! "Want in God is kracht om te helpen" (2 Kronieken 25:8).

Vol vertrouwen zijn we 5 jaar geleden vertrokken naar Oekraïne. Niet MET vertrouwen, maar IN vertrouwen gaan we het aankomende 6e jaar tegemoet. En juist dat we IN vertrouwen op de bres willen blijven staan voor deze kinderen, komen we tot de conclusie dat IN vertrouwen gehoorzamen geen onverstandige zet is! Vertrouwen is de eerste trede nemen, ook al zie je de hele trap niet!

We hopen dat u in gebed aan ons blijft denken!

Heel veel kijkplezier!





**“We kunnen niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen. (R. Reagan)”
Vijf jaar kunnen wij in Oekraïne werken, omdat we mogen leven van giften die u geeft!
Daarvoor onze hartelijke dank!**





PRIVÉ NIEUWS!
Misschien heeft u dit nieuwtje al gehoord van onze familie of vrienden. Met vreugde schrijven wij dat we in September een tweede kindje verwachten! Aankomende zomer zullen we in Nederland zijn. We maken daarna plannen om met onze twee kindjes terug te gaan naar Oekraïne. Daarna zullen we opnieuw onze werkzaamheden hier in Oekraïne proberen op te pakken, maar ook langzaam onze werkzaamheden proberen over te dragen steeds meer en meer aan de lokale bevolking. Waar de eerste vijf jaar de nadruk lag op veel werken op de werkvloer, gaat nu de nadruk liggen op het begeleiden van collega's en kennisoverdracht

