

Testify to Love

zorg * begeleiding * liefde * aandacht
voor gehandicapte kinderen in Oekraïne



Stefan & Margaretha Bakker • Zádor 186 • UA-90225 Mezővári • Oekraïne • testifytolove@outlook.com

Lieve
allemaal,

In deze nieuwsbrief een kleine terugblik op het afgelopen jaar van ons in Oekraïne. Verder willen we noemen dat we op 18 december op Nederlandse bodem zullen landen! Op zaterdag 20 december houden we een ontmoetingsmiddag. Wil je ons ontmoeten en spreken? Om 14.00 uur staan de koffie en thee klaar aan de Rieteweg 12 te Zwolle (VEZ-centrum). Om 15.00 uur zullen wij video- en fotomateriaal presenteren.

Ons werk in het centrum "Nefelejcs" begon dit jaar voor ons in april 2014. En als we terugkijken naar deze startperiode en de stand van zaken nu aan het einde van het jaar, zien we dat er veel ten goede is veranderd. Niet alleen de kinderen hebben dagelijks een duidelijke structuur, maar ook wij als collega's krijgen steeds duidelijkere afspraken over het reilen en zeilen van de organisatie. Want over een onderwerp als 'de aanmelding van een nieuw kind' was nog weinig nagedacht; dit verliep niet volgens een vast stappenplan en zorgde steevast voor chaos. Wat voor ons als Nederlanders vanzelfsprekend is, lijkt hier vaak een compleet nieuwe manier van werken. Samen met onze Oekraïense collega's hebben we een stappenplan geschreven dat zij nu uitvoeren bij de aanmelding van een nieuw kind. In een kennis-makingsgesprek met de ouders proberen ze een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het kind en zijn handicap. Soms is het door de taalbarrière ontzettend moeilijk om deze organisatorische wijzigingen aan te brengen. Maar het is prachtig om te zien dat collega's de meerwaarde gaan inzien om allemaal op één en dezelfde manier te werken en afspraken hierover te maken. Wij zijn er trots op en dankbaar voor, dat wij met deze collega's mogen samenwerken! Deze vrouwen zijn erg dapper. Ondanks de vooroordelen van de lokale bevolking zetten zij zich toch in voor de gehandicapte kinderen.



'Wacht je morgen weer op me?'

Onze dagelijkse hoofdtaak is natuurlijk het opvangen van de kinderen! Elke ochtend is het een genot om de kinderen, groot en klein, lopend of gedragen, met een glimlach binnen te zien komen. Een nieuwe dag is begonnen en de energie die de kinderen ons geven laat de vermoeidheid die we soms voelen weer verdwijnen. Wanneer de kinderen aan het einde van de dag weer de bus instappen om naar huis te gaan, vraagt Szabi elke dag steevast aan elke begeleider: Wacht je morgen weer op me? De ontroerende, wachtende blik van Szabi (die wacht op een uitbundige 'Ja natuurlijk!') verandert na ons antwoord in een lach van blijdschap en opluchting. Phoe! Hij stapt in de bus, vraagt nog even aan Stefan of ook hij morgen ook weer komt en zwaait naar buiten. Wij roepen: "tot morgen allemaal!". We zijn God dankbaar om naast alle zorg die we kunnen geven, vooral van al deze kinderen te mogen houden!



op de
wachttijst!

Om meer bekendheid te geven aan het werk van het centrum zullen wij in december a.s. beginnen met het geven van presentaties in twaalf omliggende dorpen. Op deze manier willen we laten zien welke liefde wij voelen voor het gehandicapte kind en welke dagelijkse zorg wij kunnen bieden. We merken dat er nog vaak onduidelijkheid is over wat we kunnen en willen betekenen voor de kinderen en de ouders. De nieuwsgierige vraag die de mensen in het dorp aan elkaar stellen is dan ook: "Wat doen jullie op het centrum en wat voor kinderen komen daar?" met daarbij een vragende blik die lijkt te zeggen: *We zijn best wel geïnteresseerd, maar kennen deze manier van zorg voor kinderen niet!* Hopelijk durven ouders hun kind aan te melden, zodat ook hun kind de kans krijgt om de buitenwereld te leren kennen!

Los van deze presentaties zijn er al vijf (!) nieuwe kinderen aangemeld. Door ruimtegebrek hebben we een wachttijst. Volgend jaar kunnen we ook deze kinderen gaan ontvangen.



Op bezoek bij Lara

Los van het centrum bezoeken wij één keer per twee à drie weken een meisje van anderhalf jaar. Lara is geboren met een open ruggetje en weegt slechts vijf kilo. Ze woont zeker anderhalf uur rijden van ons vandaan. Moeder vroeg ons om hulp en advies. Ons hart kon ondanks de behoorlijke afstand niet weigeren en dus hobbelen we anderhalf uur heen en weer anderhalf uur terug. Bij het zien van Lara moeten we altijd nog diep ademhalen en ik (Margaretha) moet soms mijn tranen bedwingen. Wanneer ik Lara op mijn schoot voel, denk ik: "Meisje wat ben je klein en wat zijn je zorgen groot!" In deze situatie van onvoldoende zorg wat betreft voeding en operatie wil je haar het liefst meenemen naar Nederland. Natuurlijk kan dat niet zomaar en dan staat mij te doen wat ik wel kan.

De moeder heeft informatie gekregen over een open ruggetje en krijgt advies over lighthouding en het stimuleren van de zithouding in een ietwat aangepast wipstoeltje. Zo kan ze langzaam leren haar hoofdje naar links en naar rechts te bewegen. En dan lacht Lara! Na thuiskomst kunnen wij vaak niks anders doen dan voor haar bidden. Wat is het moeilijk dat we maar een klein beetje kunnen betekenen in de grote problematiek van dit meisje.

Wat dolend door het huis lees ik de Hongaarse tekst boven onze deur: 'Draagt elkanders lasten' uit Galaten 6:2. Ja, dat is wat het belangrijkste is en blijft: samen met de moeder de zorg delen door elkaar lief te hebben en naar Lara om te zien.

De bouw

Het zwembad is zo goed als klaar! De tillift die we hebben gekocht kan bijna gebruikt gaan worden. Helaas gaat de bouw van de grote groepsruimte iets minder gestaag. De planning was dat deze in oktober klaar zou zijn. Op dit moment zijn de ramen geplaatst en is er een betonnen vloer in de nieuwe groepsruimte gestort. Werkers zijn begonnen met de afwerking van de binnenkant. Nu hopen we op december. We willen hier graag met de kinderen Kerstfeest vieren. Zoals jullie op de foto kunnen zien is het oude, witte gedeelte nu wel voorzien van een waterdicht dak!



Wist je dat...?

• ...Stefan een houtclubje heeft? Stefan begeleidt drie jongens op maandagmiddag. Samen hout schuren, lakken en verven vinden de jongens erg leuk. Knutselen is te kinderachtig, maar zich zo nuttig maken is voor deze jongens belangrijk. Op dit moment maken ze kerstbomen en kerststerretjes voor de dorpskerstmarkt op 7 december.

• ... Otto, Richard en Barbera jarig zijn geweest in oktober? Dit wordt uitgebreid gevierd met taart, een versierde muts en dansmuziek!



Nieuw bankrekeningnummer! Sinds kort heeft Testify to Love een eigen bankrekening.

Voor donaties kunt u gebruik maken van **NL24 INGB 000 6472495**
t.n.v. Stichting ORA inzake Testify to Love • Westeinde 102 • 7711 CN NIEUWLEUSEN

Wij ontvangen spaarzame afzendergegevens. Vermeld daarom bij uw gift wanneer mogelijk uw straat, postcode en woonplaats.

ANBI

Heeft u nu een periodieke overschrijving, wilt u dan nakijken of u het juiste bankrekeningnummer gebruikt?

Sponsor:



COLOFON



Stefan & Margaretha Bakker
Zádor 186
UA-90225 Mezóvári
Oekraïne
testifytolove@outlook.com

Thuisfront:
Harmen Brouwer
Anna-Martha Meedendorp
Fabian en Anke Aalberts
Liesbeth Dekker

Correspondentie:
Harmen Brouwer
De Kievit 5
7701 KZ Dedemsvaart
0523-616295
thuisfront-bakker@outlook.com

Administratie:
Stichting ORA zending & hulpverlening
Westeinde 102 • 7711 CN NIEUWLEUSEN
0529 - 402 906
info@stichtingora.nl
www.stichtingora.nl



t e s t i f y t o l o v e n l