

Testify to Love

zorg * begeleiding * liefde * aandacht
voor gehandicapte kinderen in Oekraïne



Stefan & Margaretha Bakker • Zádor 186 • UA-90225 Mezóvári • Oekraïne • testifytolove@outlook.com

Lieve
allemaal,

We zijn er!

Zaterdagochtend 19 april om half vier 's morgens rijden we met twee tjokvolle auto's weg uit Nieuwleusen, uitgezwaaid door onze lieve familie en bureu. Op naar Oekraïne! Zonder enige problemen steken we de grens van Hongarije over en komen we veilig in Oekraïne aan. Daar wachten een portier, drie honden en vier geiten ons op!

Na het afscheid van onze 'wegbrengers' zijn we mee gaan werken in het centrum met de lokale bevolking. Nu zijn we zo goed als gesetteld! We hebben de eerste dagen een aantal sponsorgezinnen bezocht. Dit waren blije ontmoetingen en het is fijn dat we al wat mensen kennen. In deze tweede nieuwsbrief lees je onze eerste ervaringen, over werken en wonen in Oekraïne en natuurlijk wat eerste kiekjes van de kinderen.

Hartelijke groeten van Stefan & Margaretha

Werken in het centrum

Vanaf half januari 2014 is het werk in het nieuwe centrum gestart. Een vader van een van de kinderen was al op vrijwillige basis begonnen met het ophalen en wegbrengen van kinderen met zijn eigen auto. Zo konden toch al kinderen komen en wennen aan het 'niet thuis zijn'. We realiseren ons wat voor positieve gevolgen het heeft op ouders en kinderen, dat er een centrum is waar de kinderen kosteloos opgevangen mogen worden! Het opvangen van kinderen met een handicap is voor ons vanzelfsprekend, maar is hier in dit gedeelte van Oekraïne helemaal nieuw. De kinderen zijn voor die tijd altijd alleen maar thuis geweest, met vader of moeder. De kinderen moeten nog erg wennen dat ze nu een dagdeel opgehaald worden. Sommige moeders komen daarom nu nog even mee. En soms niet alleen omdat het kind bang is, maar ook omdat moeders het nodig hebben om een vertrouwensband met ons op te bouwen.



Chauffeurs

Stefan heeft het werk van de huidige chauffeur overgenomen en heeft inmiddels een negenpersoonsbusje! Als chauffeur wist hij natuurlijk na twee dagen

zelf de kinderen wel te vinden. Dus haalt en brengt hij hen nu iedere dag. Moeders glimlachen en zwaaien wanneer Stefan de kinderen 's ochtends in de auto helpt. Richard opent de dag met altijd dezelfde zin: *Szép polo Stefan!* Wat betekent: *Mooie polo Stefan!*



Kennis-
making

Margaretha heeft ondertussen kennism gemaakt met de drie andere vrouwen (Gabi, Eva en Márti) die zich inzetten voor de gehandicapte kinderen. Elke dag komen er tussen de acht tot elf kinderen. We kennen in totaal nu vijftien kinderen. We hopen dat dit aantal verder gaat groeien. Via contact onder moeders in de dorpen krijgt het centrum een plek in de maatschappij en 'durven' ouders ook hun kind aan te melden. Helaas weten we dat er gehandicapte kinderen zijn die nu nog niet komen, mede omdat de ouders zich ervoor schamen dat ze een gehandicapt kind hebben.

De leeftijd van de kinderen loopt behoorlijk uiteen: de jongste is drie, de oudste achttien jaar. Ook de beperkingen van de kinderen zijn erg uiteenlopend en vaak ook niet helemaal bekend. Er zijn kinderen met autisme, kinderen met een spasticiteit (cerebrale parese), en bijna alle kinderen hebben een verstandelijke beperking. De opvang van de kinderen is op dit moment liefdevol maar nog chaotisch, omdat het werk nog in de kinderschoenen staat. Op dit moment is het mijn (Margaretha's) uitdaging om in de opvang van kinderen meer structuur te brengen, zodat we doelgericht met elk kind vaardigheden kunnen oefenen. Elke middag maak ik met de drie collega's een dagstructuur per kind voor de volgende dag. En wat is het dan mooi om te zien dat de kinderen nu al vooruitgang boeken!



Szabi



Neem nou Szabi; Hij heeft in een uurtje leren knippen! Van het leren vasthouden van de schaar, stroken knippen tot het maken van een slinger. Dat resulteerde in een grote glimlach van blije trots.

Christina

Dan hebben we Christina: een ernstig lichame-lijk beperkt meisje van achttien. Ze ligt scheef in een te grote, niet passende rolstoel. Bij de vraag wat zij graag wilde doen is het antwoord: 'Kraaltjes rijden!'. Collega Eva kijkt mij met een ietwat vragende blik aan of dat ook kan. We stropen onze mouwen op, tillen Christina uit haar stoel en zetten haar op schoot. Met kennis en gevoel probeer ik haar in een juiste zithouding te manoeuvreren, zodat ze toch haar armen en handen wat doelgerichter kan gebruiken. Het lukt haar om met haar linkerhand tussen duim en wijsvinger een kraaltje te klemmen en geeft dit aan mij om aan te rijden. Wat is Christina blij dat ze zelf een ketting heeft gemaakt! En ik geniet van haar glimlach. Daarna voel ik langzaam de spierpijn opkomen. Mijn spieren worden weer getraind!



Barbera kon voorheen niet zelf blijven zitten op de bank. Ze staat dwangmatig op of laat zich achterovervallen wat het moeilijk maakt om haar eten te geven. Stefan heeft een kuipje wat we mee hebben genomen op een onderstel van een douchestoel gemaakt. En dit is het resultaat: Barbera zit heerlijk, goed rechtop en heeft veel minder bewegingsonrust!

Toch zijn er ook kinderen van wie we het op dit moment nog erg lastig vinden om hen goed te kunnen begeleiden. Beschadigde kinderen die moeilijk te kalmeren zijn en van wie ook moeders niet goed weten hoe met hen om te gaan. We hopen met meer tijd, rust en structuur ook deze kinderen en hun familie meer hulp te kunnen bieden.

Westerse ogen

De verschillen met de Nederlandse zorg zijn groot. We hebben een mooi en degelijk gebouw om de kinderen op te vangen, maar het ontbreekt ons aan de juiste hulpmiddelen als we met westerse ogen kijken. Wat zou je deze kinderen graag alle comfort willen bieden die nodig èn mogelijk is. Een autostoeltje bijvoorbeeld: Richard zit aan het einde van de autorit niet meer op de stoel, maar voor de stoel. Of kinderrollatoren: Otto, Richard en Milan moeten altijd iemand zien te charteren die hen onder de oksels vasthouden om te kunnen lopen. Met onze westerse ogen 'mis' je van alles, maar 's avonds bij het terugkijken van de foto's van de kinderen denken we terug aan het lied 'Testify to Love': getuigen van liefde. Dat is wat onze basis mag zijn in ons werk: getuigen van Gods liefde. Houden van gehandicapte kinderen en laten weten dat elk kind geliefd is, dat is bovenal ons doel! En ondertussen knutselt Stefan wat aan oude rolstoelen om ze zoveel mogelijk geschikt te maken.

Klussen

Project Nefelejcs in Oekraïne krijgt helaas op geen enkele manier financiering vanuit de staat. Dus moeten alle kosten vanuit de lokale kerk gefinancierd worden. Dit maakt het moeilijk om vorderingen te maken met de bouw. Langzaam wordt er elke dag een beetje verder geklust aan een zwembad en aan een grote speelkamer voor de kinderen.

Dagelijks zien we wat van Nederland. Klusjesmannen zijn druk aan het slopen met T-shirts als 'Heineken', 'Gamma' en 'Smartlappenkoor Maassluis'. In mei en in juni komen er vanuit Nederland groepen vrijwilligers helpen om schot in de zaak te krijgen. We zijn er dankbaar voor dat er meer mensen komen werken die de schouders eronder willen zetten. Dan kunnen we in de toekomst nog meer kinderen ontvangen!



Giften zijn belastingaftrekbaar en kun je overmaken aan:

ANBI

ING 2331201 / NL55 INGB 000 2331201 • Stichting ORA inz. Testify to Love
Westeinde 102 • 7711 CN NIEUWLEUSEN

Sponsor:

COLOFON



Stefan & Margaretha Bakker
Zádor 186
UA-90225 Mezóvári
Oekraïne
testifytolove@outlook.com

Thuisfront:
Harmen Brouwer
Anna-Martha Meedendorp
Fabian en Anke Aalberts
Liesbeth Dekker

Correspondentie:
Harmen Brouwer
De Kievit 5
7701 KZ Dedemsvaart
0523-616295
thuisfront-bakker@outlook.com

Administratie:
Stichting ORA zending & hulpverlening
Westeinde 102 • 7711 CN NIEUWLEUSEN
0529 – 402 906
info@stichtingora.nl
www.stichtingora.nl



t e s t i f y t o l o v e n l